

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

EUROPA

UIT de Tweede Wereldoorlog kwamen twee overwinnaars te voorschijn. Twee staten waren machtiger geworden en zij hadden meer invloed gekregen : de Verenigde Staten van Amerika en de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten of de democratie met het respect voor de rechten van de mens en de Sovjet-Unie met haar communistische ideologie en het collectivisme. Het duurde niet lang of in de wereld werden twee grote en machtige blokken gevormd.

ITALIE

HET embleem van de Sovjet-Unie is, naar je wel weet, de hamer en de sikkel of de rode ster. Na de oorlog breidde het communisme zich uit in Europa. De overwonnen staten konden niet of met moeite weerstaan aan de invloed van Sovjet-Rusland. Kijken we eerste even naar Italië, waar koning Victor Emanuel III afstand had gedaan van de troon ten voordele van zijn zoon Umberto II. Umberto regeerde niet lang, want reeds op 2 juni 1946 werd Italië een Republiek.

DUITSLAND

ITALIE had zijn eenheid kunnen bewaren en de communistische invloed werd er ingedijkt. De Sovjet-Unie annexeerde de oostelijke provincies van Polen en Polen zelf kwam weer in het bezit van een gebied in het westen en dit ten koste van het overwonnen Duitsland. Duitsland werd verdeeld in een Amerikaanse, een Engelse, een Franse en een Sovjetrussische zone. Het deel onder Russische bezetting werd de D.D.R. of Duitse Democratische Republiek. West-Duitsland werd de Duitse Bondsrepubliek met Bonn als hoofdstad en met Konrad Adenauer als bondskanselier. De president is thans Lübke. Berlijn, voormalige hoofdstad van het Derde Rijk, werd verdeeld in vier bezettingszones.

OOST-EUROPA

DE Sovjet - Unie hechtte Letland, Estland en Litouwen aan. In Polen en in Tsjecho-Slowakije kwamen de communisten aan het bewind evenals in Bulgarije. De jonge koning Simeon, zoon van Boris II, werd uit Bulgarije verjaagd en koning Michaël van Roemenië, moest eveneens zijn land verlaten. Albanië werd communistisch evenals Joegoslavië en Hongarije. In Hongarije brak er in 1956 een bloedige opstand uit.



TITO

JOEGOSLAVIE, alhoewel communistisch, maakte zich onafhankelijk van de invloed van de Sovjet-Unie. Maarschalk Tito wenste meester te zijn in eigen land. Finland wist zijn onafhankelijkheid te vrijwaren. Turkije bood weerstand aan de communistische invloed. In Griekenland ging het hard tegen hard. Ten slotte kon Papagos er met de steun van de Griekse soldaten en van de Verenigde Staten een einde aan maken en het communisme indijken. In 1947 was koning George II overleden, hij werd opgevolgd door zijn broer Paul I, die thans nog koning is, en koningin Frederika.

HET IJZEREN GORDIJN

EUROPA was in twee verdeeld. Aan de ene zijde het Oosten, d.w.z. de Sovjet-Unie en de satellietstaten. Dit deel van Europa werd bijna volledig geïsoleerd. In het Westen de andere Europese landen en tussen de twee, wat men pleegt te noemen : « het ijzeren gordijn ». We zullen thans zien hoe de West-Europese landen zullen trachten aaneen te sluiten en elkaar te begrijpen om hun belangen te handhaven. West-Europa, de laatste burcht van het Humanisme.

WORDT VOORTGEZET